



"Eeuwig zal je bloeien, want ik heb je in mijn ziel geplant"

Met deze woorden hebben wij afscheid genomen van mijn lieve vrouw, onze lieve moeder en oma

Ria van der Poel

Veel mensen hebben tijdens Ria's ziekte met haar en ons meegeleefd, ons geholpen en getroost.

Als familie kijken wij met dankbaarheid terug op het mooie en waardevolle afscheid. Ook heeft het ons goed gedaan zoveel fijne reacties te hebben ontvangen na Ria's overlijden. Het geeft ons steun om te weten dat Ria in haar leven voor velen zoveel heeft betekend.

Voor alle steun tijdens de ziekte van Ria en na haar overlijden willen wij iedereen bedanken.

*Wim van der Poel
Jan-Willem & Anne
Karen, Kristel & Jelena
Saskia & Martijn
Alisa & Tara
Corien & Rodek
Esther & Harry
Uma*

***"Eeuwig zal je bloeien
Want ik heb je in mijn ziel geplant"***

***Mijn geliefde vrouw, onze lieve mama en
oma is overleden***

Ria van der Poel - Nieuwesteeg

22-10-1944

23-06-2016

***Wim van der Poel
Jan-Willem & Anne
Karen, Kristel en Jelena
Saskia & Martijn
Alisa en Tara
Martijn †
Corien & Rodek
Esther & Harry
Uma***

**Valkenburgerlaan 4
2771 DA Boskoop**

***De begrafenis heeft plaatsgevonden op woensdag
29 juni.***

***Ria zou het fijn vinden dat u in plaats
van bloemen een donatie geeft aan Vereniging
Wiegedood of Stichting PLS.***



Ria werd geboren op 22-10-1944, zij was de derde in een gezin van zes meisjes en een zoon. Ze werd medisch analiste en werkte o.a. in het Westeinde Ziekenhuis en later Iterson Ziekenhuis in Gouda (nu Groene Hart). Op 3 september 1968 trouwde zij met Wim van der Poel en na enkele maanden stopte Ria met haar werk. Ria en Wim kregen drie dochters en twee zonen. Haar tweede zoon stierf na 4 maanden aan wiegendoed. Hierop volgde een aantal moeilijke jaren voor ons beiden. Ria was ook actief bij de stichting voor Wiegedood. Tijdens het opvoeden van haar kinderen hielp ze mee in het bedrijf een boomkwekerij en handelsbedrijf te Boskoop van Wim en deed ze veel vrijwilligers werk. Ook studeerde ze 's avonds en haalde haar atheneum diploma.

Toen de jongste dochter 15 werd begon Ria een eigen zaak.

Zij introduceerde nieuwe houtige planten en beschermde deze planten door kwekersrecht wereldwijd.

Door haar liefde voor planten ontmoeten zij veel mensen wereldwijd waar zij haar kennis over planten kon uitbreiden en delen.

Wij reisden regelmatig naar de USA en de laatste keer in 2013 was naar North Carolina en hadden tegelijkertijd samen een fijne vakantie.

Enkele weken hierna, dit was in Augustus 2013, kreeg Ria problemen met lopen en ook haar reactie vertraagde.

Zo kwam ze bij een internist terecht in Gouda, werd doorgestuurd naar het AMC, waar op 24 december 2013 meegedeeld werd dat ze PLS had.

Ria heeft toen nog een "second opinion " in Leuven gehad, met dezelfde uitslag.

Ria heeft via het Radboud nog een onderzoek naar de ziekte van Lyme gehad, met daarbij een intraveneuze behandeling met antibiotica voor 2 maanden. Dit hielp niet en is Ria nog 3 keer in Augsburg in een bekende privékliniek geweest.

We hebben van alles geprobeerd en gezocht naar alternatieven, echter zonder resultaat.

Wel werden we goede vrienden met andere mensen die PLS hebben. Dit was o.a. op de spierziekten dag in Veldhoven.

Deze contacten gaven haar veel steun.

Al na 1 1\2 jaar na de diagnose werkte bijna alle motorische functies niet meer en vanaf 2015 was ze volledig afhankelijk van een spraakcomputer.

Gelukkig, zo konden wij nog communiceren. Eind 2015 werd sonde voeding noodzakelijk.

Door o.a. een fantastisch Buurtzorg, die net als ik wilde dat Ria tot haar dood thuis kon blijven, is dit ook gelukt .

Zij stierf op 23 juni 2016 en Ria had tot het eind een fabelachtig geheugen en haar verstand werkte voor de volle 100 %

Ria was een trotse oma van zes kleindochters waar zij heel veel van hield.

Wij allen missen haar heel veel.

Wim van der Poel.